



## Joyce Bijlhout

### Happy kids en Kiddo Camp

*Ik groet u vanuit een erg warm Suriname.*

We hebben weer twee fantastische projecten mogen draaien: Happy kids en Kiddo Camp. De Here heeft weer wonderlijk voorzien.

Het Happy kidscamp werd gehouden bij de skelterbaan. De kinderen hebben heel erg genoten van alle activiteiten. Weidt mijn lammeren met het geestelijk gedeelte, heeft het evangelie op hun niveau met toneelstukjes heel dicht bij de kinderen gebracht. Daarnaast hebben ze genoten van het zwembad, de skelterbaan en natuurlijk de beroemde bruine bonen met rijst.

Het Kiddocamp was heel enerverend. We hadden een grotere groep dan normaal (27 kinderen) maar het was geweldig. God is goed! De locatie was dit keer Lob makandra. Echt super luxe voor de kinderen, met zwembad, warm water en airco.

Het was wel een probleem om ze vlug onder de douche vandaan te krijgen. Als het water koud is zijn ze veel sneller klaar. We hadden best wel moeilijke "gevallen" erbij. Maar de Here heeft ons echt liefde voor deze kids gegeven. En ik ben natuurlijk ook bezig geweest om persoonlijke gesprekken te voeren met ze, om te bemoedigen en met ze te bidden. Een jongtje die erg boos was op zijn vader, die een lange gevangenis straf moet uitzitten. Een meisje die vertelde dat ze verkracht was toen ze in de speeltuin op haar vriendinnetjes wachtte. Ik vraag ook speciaal gebed voor haar. Ze is zo boos en verdrietig. Ze wilde de Here Jezus ook niet aannemen.



De kinderen hebben wel de tijd van hun leven gehad! lekker eten, veel aandacht en gezelligheid. Maar vooral dat ze mogen weten dat God van ze houdt en dat ze niet dezelfde weg hoeven te gaan als hun ouder of ouders.

De laatste dag was vreselijk met al die huilende kinderen die niet naar huis wilden.

Wij als leiders waren de enigen die graag naar huis gingen.

Laten we blijven bidden voor de kids.

Dank voor uw gebeden en giften. De Here zegene u rijkelijk.

*Hartelijke groet, Joyce Bijlhout.*

