

Vriendenkring Barend en Diny

Nieuwjaarsgroet 2023

Apeldoorn, 3 januari 2023

Lieve vrienden,

Met grote dankbaarheid ontvingen we de afgelopen weken veel kerst- en nieuwjaarsgroeten. Van onze zijde bleef dit tot nu toe nog achterwege. We waren in afwachting (zie hieronder).



Met de jaarwisseling hebben we teruggekeken op het jaar 2022. Een hoogtepunt was dat Barend na tweeënehalf jaar weer een reis kon maken naar Suriname en Frans-Guyana. Voor een verslag van de reis verwijzen we naar de [blog](#) die wekelijks werd gemaakt. Daarbij kan



worden aangevuld dat het nieuwe kerkgebouw in Maripasoula met de kerst in gebruik werd genomen. Er werden die dag ook 6 personen gedoopt. Heel mooi om de beelden te zien.

Ook in ons gezin waren hoogtepunten: In oktober werd onze vierde kleinzoon geboren en gisteren ontvingen we het heugelijke nieuws van de geboorte van onze derde kleindochter. We zijn dankbare grootouders van 7 kleinkinderen.

*We wensen u allen een
gezegend jaar 2023!*

