

Nieuwsbrief



2022, December

MIJN GROET...

Waarlijk, mijn ziel, keer u stil tot God, want van Hem is mijn verwachting. (Psalm 62:6)

Broeders, zusters en vrienden, ik groet jullie vanuit een koel en regenachtig Suriname.

Hopelijk gaat het goed met jullie. Met onze gezondheid gaat het goed. Ik ben dankbaar dat Theo zo goed is opgeknapt nadat hij in het ziekenhuis was opgenomen voor zijn suiker die onstabiel was. God is goed.

Auto 'GRACE'

Met de auto gaat het wat minder. Er zijn dieven hier geweest, die de 2 koplampen hebben gestolen. Dat is heel lastig en ook heel duur; want 1 koplamp kost ongeveer 430€. En dan moet je nog onderdelen kopen, want ze zijn niet compleet.

Reis in Nederland...

Ik heb een goeie tijd gehad in Nederland. Ik mocht veel van jullie weer ontmoeten en spreken. Fijn dat Lydia, onze coördinator van het doorgangshuis erbij kon zijn. Zij heeft ook voor het grootste gedeelte de presentatie verzorgd. Helaas kon haar man Rivano er niet bij zijn, omdat zijn visum niet goedgekeurd was. Dat was zeker voor haar een grote teleurstelling. Het was wel jammer dat ik pas 20 dagen later naar huis terug kon keren, wegens annulering van de SLM vluchten.

Gevangeniswerk...

Het gevangenis werk is weer in volle gang. Op de dinsdag pastorale gesprekken. Daar wordt ook goed gebruik van gemaakt. De vrouwen hebben het echt nodig om hun hart te luchten en hun bezorgdheid kwijt te kunnen. De Bijbelstudies op de Fellowship middagen worden ook goed bezocht. En ze hebben echt een honger naar Gods Woord. Dankbaar ben ik voor de vrijwilligers van Prison Fellowship die het werk echt met hart en ziel doen.

JOSAHA...

Wat Josaha betreft hopen we volgend jaar te kunnen beginnen met de opvang van vrouwen. We zijn bezig geweest om bekendheid te geven aan waar het doorgangshuis voor bedoeld is. Er is bezoek geweest van allerlei instanties die blij zijn met het huis. Voor nu is het doel om alleen vrouwelijke ex-gedetineerden op te vangen die geen opvang hebben en een 2e kans verdienen. Dat betekent dat er vrouwen moeten zijn die "vrij" komen vanuit de inrichting. Dat kan soms even duren, maar het komt goed.

PFS: Schooltassenproject & Angel Tree Project...

Het schooltassenproject van PFS is heel erg gezegend geweest. De blijde gezichten van de kinderen en de dankbare ouders, dat vergeet ik nooit meer. Zeker in deze tijd, waar alles elke week duurder wordt en de salarissen het zelfde blijven.

Momenteel zijn we bezig met het zoeken van sponsering voor het Angel Tree Project. Voorheen werden er levensmiddelenpakketten aan de meest noodlijdende gezinnen van gedetineerden gegeven. Sinds vorig jaar heeft PFS besloten om waardebonnen te geven, zodat de gezinnen naar hun eigen behoefte de inkopen kunnen doen. De uitvoering zal in de maand December plaatsvinden. Wij bidden dat ook dit jaar vele gezinnen blij gemaakt kunnen maken.

Tot slot...

We gaan zo langzamerhand naar het einde van dit jaar. Het is misschien een beetje vroeg, maar ik wil toch gebruik maken van deze gelegenheid om een ieder hele Gezegende kerstdagen toe te wensen. En een heel goede afsluiting van dit jaar.

Hartelijk dank voor jullie gebeden, bemoedigingen en ondersteuning in welke vorm dan ook. De Here zegene jullie.



*Godszegen en de groeten van
Theo & Joyce Bijlhout*